

In de Kijker

Ermelo, 21 februari 2025

Beste ouders / verzorgers,

De voorjaarsvakantie staat voor de deur, wat fijn dat we merken dat het alweer wat eerder licht is en 's avonds later donker. Er is op school hard gewerkt de afgelopen weken, door het team en de kinderen, nu is het tijd voor een weekje vakantie!

Team

Na de vakantie kan juf Ingeborg weer rustig beginnen met het opbouwen van haar uren, daar zijn we heel blij mee! De kleutergroepen hebben dan ook allemaal weer les op vrijdagochtend.

Schoolontwikkeling

Na de voorjaarsvakantie starten we met de oudergesprekken, graag vertellen we u in dat gesprek wat wij zien in de klas. Hoe het met uw kind gaat en welke ontwikkelingen we zien op de diverse vakgebieden. Fijn om u dan allemaal op school te spreken en om van u te horen hoe het met uw kind(eren) gaat. Aan het eind van die week gaan de rapporten mee naar huis. Vanaf groep 5 zien de rapporten er nu een beetje anders uit omdat we niet langer de vakken taal, wereldoriëntatie en begrijpend lezen apart geven, maar geïntegreerd in onze nieuwe methode Wetenswaardig.

Samenwerking IJsvogel

We hebben dit schooljaar de contacten met onze burens van Zorgcentrum de IJsvogel een nieuwe impuls gegeven. We vinden het belangrijk dat we met de leerlingen ook naar de wereld buiten de school kijken en de ontmoeting tussen jong en oud is daarbij heel waardevol.

Al een aantal jaar gaan er regelmatig groepjes kleuters naar de IJsvogel voor een gezamenlijk beweegmoment. Dit schooljaar is er voor iedere groep een activiteit. In januari is groep 7 een ochtend naar de ouderen geweest om samen gezelschapspelletjes te doen. De groepen 3 en 4 waren afgelopen vrijdag bij de IJsvogel om samen mooie Valentijnslingers te maken, op de hartjes werd geschreven: waar hou jij/waar houdt u van?





Namens de OuderCommissie

Dankzij uw bijdrage heeft oudercommissie nieuwe sportshirts voor de kleuters van de Margrietschool kunnen aanschaffen, deze kunnen o.a. bij de Avondvierdaagse gedragen worden. Ze zijn heel mooi geworden!

Kind op Maandag

Week 10 (03/03 - 07/03) Ik hoop het zo! - Lucas 8:40-9:6

Jairus komt naar Jezus omdat zijn dochter op sterven ligt. Onderweg naar het huis van Jairus wordt Jezus aangeraakt door een vrouw die al twaalf jaar ziek is. Jezus maakt haar beter. De dochter van Jairus wordt opgewekt uit de dood. Jezus stuurt zijn twaalf leerlingen op pad om het goede nieuws verder te verspreiden.

Week 11 (10/03 - 14/03) Wie ben ik? - Lucas 9:7-27

Koning Herodes is nieuwsgierig naar Jezus. Aan het eind van een lange dag geeft Jezus duizenden mensen te eten met vijf broden en twee vissen. Aan zijn leerlingen vraagt Jezus wie Hij volgens hen is. Petrus weet dat Jezus de Messias is.

Week 12 (17/03 - 21/03) Wat kan ik doen? - Lucas 9:28-50

Op een hoge berg verandert Jezus en verschijnen Mozes en Elia aan hem. Petrus vraagt of hij drie tenten op moet zetten voor Jezus en de anderen. Als ze weer beneden komen, blijkt dat de leerlingen geprobeerd hebben een jongen te genezen, wat niet gelukt is. Jezus geneest hem alsnog. Ook vertelt Jezus dat je groot bent als je klein durft te zijn.

Kliederkerk (ingezonden)

Kliederkerk: een uitnodiging!

Een paar weken geleden hadden we met elkaar mooie Kerk & School-diensten!

Op zondagmiddag 16 maart is er weer een Kliederkerk. Zeven verschillende Ermelose kerken werken hierin samen!

Deze keer wordt Kliederkerk in de Oude Kerk gehouden (inloop vanaf 15.45 uur – programma van 16.00-18.00, inclusief maaltijd). Het thema is: Genoeg voor iedereen!

Voor wie nog niet zo bekend is met Kliederkerk: het is een heel laagdrempelige manier van samen kerk-zijn, waarbij je als gezin samen bezig bent met de verschillende onderdelen.

Normaal komen we in de kerk en de allerkleinste gaan naar de oppas, de kinderen naar de kindernevendienst en de volwassenen blijven in de kerk. Bij Kliederkerk doe je alle onderdelen samen!

We beginnen met 'Samen ontdekken'. Tijdens workshopachtige, creatieve activiteiten gaan we alvast aan de slag met het thema. Je kunt kiezen uit verschillende workshops.

Daarna gaan we 'Samen vieren'. In een korte, interactieve viering staan we stil bij het thema. We horen het bijbelverhaal, bidden en zingen samen. Elementen uit de workshops komen daarbij weer terug. Tenslotte is het tijd voor 'Samen eten'. We sluiten af met een maaltijd. Deze keer willen we je vragen om iets lekkers te eten voor jezelf mee te nemen en om te delen met een ander (dat past ook mooi bij het thema!) Wij zorgen voor een kopje soep. Kortom, het is een gezellige, ontspannen manier van samen kerkzijn! We hopen jou/jullie te ontmoeten!

kliederkerk

THEMA: GENOEG VOOR IEDEREEN!

SAMEN VIEREN

SAMEN ONTDEKKEN

SAMEN ZINGEN

SAMEN ETEN

ELKAAR ONTMOETEN

16 maart 2025
Oude kerk Ermelo

Inloop vanaf 15.45 | 16.00 - 18.00

BIJBELVERHAAL

Kom jij ook?

Neem je lekker eten om te delen mee?

Voor in de agenda

24 februari-2 maart	Voorjaarsvakantie
3-6 maart	10-minutengesprekken
7 maart	Rapport mee
10 maart	Schoonmaakavond 3
12 maart	meester- en juffen feest
19 maart	Inloopsprekuren CJG
2 april	Ouderavond over (voor)lezen, in samenwerking met de Bibliotheek E

Kijk voor veel informatie en de schoolgids op www.margrietschoolermelo.nl

Om mee af te sluiten



Hartelijke groet namens het team,
Leonie Matthijsse-Kersloot