

In de Kijker

Ermelo, 4 oktober 2024

Beste ouders / verzorgers,

De herfst is nu echt begonnen, we maken het in huis weer gezellig, buiten is het ineens een stuk kouder. Binnen in school lezen we deze weken extra veel en hebben we veel aandacht voor boeken met hun eigenwijze personages vanwege de Kinderboekenweek.

Vorige week woensdag hebben we met het team een middag scholing gevolgd op het gebied van rekenen en daaruit volgen voor de korte en lange termijn acties voor ons onderwijsaanbod. Fijn om steeds weer met elkaar te leren hoe we het onderwijs nog beter kunnen maken en afstemmen op onze leerlingen!

Komende week is er een training voor de kleuterleerkrachten op het gebied van taal, deze training is een vervolg op de reeds gevolgde scholing in het voorjaar.

Tot ziens allemaal!



Op 19 september was mijn afscheidsfeest van de Margrietschool.

En wat een feest is het geworden.

Wat hebben de collega's en de kinderen mij enorm in het zonnetje gezet deze dag. Thuis opgehaald, met prachtige auto, het welkomstlied voor de school, al die mooie optredens van iedere groep, de lieve en mooie woorden die ik te horen kreeg, het prachtige cadeau in de vorm van het "Meester Jack court" en het nog te maken fotoboek, het was overweldigend.

Mijn vrouw Anco en ik hebben enorm genoten.

's Middags de receptie met veel mensen die langs kwamen. Veel oud-leerlingen, ouders, oud-collega's en andere mensen hadden de moeite genomen naar de receptie te komen. We hebben het fantastisch gevonden.

Op vrijdagavond hebben we met het team en partners er nog een gezellige avond van gemaakt in een restaurant,



waar ook nog optredens waren van het team en mijzelf en er een prachtige film werd vertoond Kortom, een mooier afscheid kan ik mij niet wensen.

Nu zit 41 jaar "meester zijn", waarvan 33 jaar Margrietschool er op. Ik heb ervan genoten, het was een prachtige tijd. Het is goed zo, ik heb zin in het pensioen.

Ik wil u als ouders hartelijk danken voor de samenwerking en ik wens u, samen met uw kind(eren) een prachtige tijd op de Margrietschool toe.

Mijn collega's wens ik hetzelfde natuurlijk en weet dat ik jullie ga missen.

Vriendelijke groet, Jack van Santen

Geboren!

Juf Ginette liet ons dit weekend weten dat vrijdagavond Lucy is geboren. We feliciteren Ginette en Aniel en hun kinderen Jayh en Macy met de geboorte van hun dochter en zusje!

Team stagiaires

Even voorstellen!

Mijn naam is Eileen van den Brink en ik ben 26 jaar oud. Dit schooljaar ben ik elke dinsdag te vinden in groep 3, hier loop ik mijn stage voor de pabo. Ik ben 3 dagen werkzaam op de Koningin Julianaschool als leerkrachtondersteuner en volg daarnaast de deeltijdopleiding op de CHE. Het komende jaar hoop ik mij op de Margrietschool verder te ontwikkelen als leerkracht.



Hallo allemaal!

Mijn naam is Isa van Deuveren en ik ben 18 jaar. Dit is mijn eerste jaar op de pabo in Utrecht, dus ook mijn eerste jaar stage. Dat doe ik op donderdag in groep 6. Het is hartstikke leuk om te zien hoe de kinderen met elkaar omgaan en hoe ze zo open naar mij toe zijn!

Naast het studeren, werk ik in een koffiezaakje in Ermelo en heb ik een oppaskindje. Dat doe ik allemaal met veel plezier. Ermelo is ook de plaats waar ik woon, dus ik zal jullie vast nog een keer tegenkomen!

Ziekte en vervanging

Met de naderende herfst en winter voor de deur komen we ook in het griepseizoen terecht. Helaas is het momenteel erg moeilijk om vervanging te vinden voor een zieke leerkracht. U mag erop vertrouwen dat we er alles aan doen om lesuitval te voorkomen, toch voorzien we daar in de komende maanden uitdagingen. Wanneer het op geen enkele manier lukt de klas van uw kind op te vangen, dan zullen we helaas de groep een dag vrij moeten geven. Meer over het beleid van vervanging leest u ook in de meest recente versie van de schoolgids.

Namens de MR (ingezonden)

Dinsdag 23 september kwam de MR voor de eerste keer bij elkaar dit schooljaar. De personeelsgeleding bestaat uit de volgende leerkrachten: Ginette Gopalrai, Bianca van Veen, Ingeborg Moret en Wilja Wolfs (vervanging van Ginette). De oudergeleding bestaat uit: Casper Schneider, Miranda Macaré en Jan Kamphorst.

Deze vergadering hebben we gesproken over het mobiele telefoonbeleid op school. De kinderen mogen geen mobiele telefoon mee naar school. Het blijft belangrijk om als ouder regelmatig mee te kijken op de mobiele telefoon van je kind.

De MR heeft de kascontrole gedaan van de OC en naar de nieuwe begroting van de OC gekeken.

De MR heeft ingestemd met de nieuwe schoolgids. Deze is binnenkort op de website van de school te vinden.

U kunt de MR bereiken op het volgende mailadres: mrmagrietschool@vpcoermelo.nl

Kind op Maandag

We lezen in deze weken uit het boek Exodus, over de Israëlieten die als slaven in Egypte leven. God roept Mozes om het volk uit te leiden, op weg naar het beloofde land. Omdat de farao niet luistert, komen er verschrikkelijke plagen in het land. Uiteindelijk kan het volk wegtrekken uit Egypte. Ze gaan door de Rode Zee en trekken door de woestijn.

Week 40 (30/09 - 04/10): Eindelijk vrij! – Exodus 12:29-15:21

De tiende plaag zorgt ervoor dat de eerstgeboren kinderen en de eerstgeboren dieren van de Egyptenaren gedood worden. Het is een verdrietige, donkere nacht. Maar ook de nacht waarin het volk Israël kan gaan uit Egypte. Ze trekken door de Rode Zee, op weg naar het beloofde land.

Week 41 (07/10 - 11/10): Smaakt het? – Exodus 15:22-16:24 en 17:1-7

In Mara smaakt het water bitter. Met Gods hulp zorgt Mozes ervoor dat het te drinken is. God zorgt ook voor manna in de woestijn: een soort brood dat uit de hemel valt. Zo laat God zien dat hij voor zijn volk zorgt. Als er geen water is om te drinken, begint het volk te mopperen. Ze vragen zich af of God in hun midden is of niet.

Schoolschoonmaak

Beste ouders en verzorgers,

Ook dit jaar zullen wij met z'n allen weer de lokalen een paar keer extra goed schoonmaken. Hiervoor maak ik binnenkort het rooster. Ieder gezin wordt gevraagd om 1x in het jaar op een avond te komen helpen met schoonmaken, zodat onze kinderen in een lekker schoon lokaal aan de slag kunnen. We zijn ongeveer een uurtje bezig en kletsen ondertussen gezellig bij.

Kan of wil je dit jaar niet schoonmaken? Meld je dan voor 10 oktober a.s. bij mij af via mail of app. Als je vorig jaar hebt afgemeld, moet je dat dit jaar opnieuw doen. Ik zorg dan dat je niet wordt ingeroosterd.

De eerste schoonmaakavond zal kort na de herfstvakantie zijn. Voor die tijd wordt het rooster gedeeld via Parro.

Bij vragen of opmerkingen, zoek me gerust op.

Hartelijke groet,

Linda de Vries-Hop
hoplinda@hotmail.com// 06- 23 91 75 95

Voor in de agenda



Jaarlijks op **5 oktober** is het de dag van de leraar. Gisteren tijdens de teamvergadering hebben we daar met een klein presentje voor alle collega's bij stilgestaan. Een dag om het mooie vak van leerkracht te vieren en dankbaar te zijn voor alle teamleden op onze school die dagelijks een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen!

8 oktober	Herkeuring fietsen
21-25 oktober	Kijkje in de groep na schooltijd
26 oktober - 03 november	Herfstvakantie
12 november	Studiedag, alle leerlingen vrij
22-28 november	10 minuten gesprekken
4 december	Sint op school
18 december	Kerstviering 's avonds in de kerk
20 december 12.30u	Start kerstvakantie

Om mee af te sluiten

Ver weg onder een vijgenboom,
bij schapen in de wei,
werd ooit een lied geboren,
het kwam zomaar voorbij:

'Mijn god is als een herder
en dit lied dat komt van hem.
Hij heeft mij uitgekozen
en gaf mijn liefde stem'.

Hij zong het op de sabbat
en hij zong het voor zijn heer,
de woorden en de melodie
ontroeren mij steeds weer.

Wie had kunnen bevroeden
dat deze oude wijs
steeds weer opnieuw zou klinken
in hut, in kerk, paleis?

'Mijn god, wees als een herder,
ook in de nacht nabij'
zo zingt dit liefdesliedje
van geloof ook steeds in mij.

vrij naar Psalm 23

(uit: Heimwee naar het Wad, [Evelijne Swinkels-Braaksma](#))

Hartelijke groet namens het team, Leonie Matthijsse-Kersloot