

Nee, nee, we hebben geen plaats.....

Eindelijk, eindelijk , de reis is nu voorbij.
Wie heeft er in z'n herberg een plekje voor ons vrij.
Het kindje moet snel komen, misschien wel deze nacht.
Een herberg waar ik samen met Maria op Hem wacht.

*Nee, ik heb geen plaats, de kamers zijn bezet.
Loop eens naar hiernaast, misschien is daar een bed, misschien is daar een bed?*

*Nee, nee, we hebben geen plaats, je kunt er niet meer bij, dat zegt de baas.
Nee, nee we hebben geen plaats, helaas (6x)*

Eindelijk, eindelijk, het huis maar hier opzij. Misschien is bij de buurman een plekje voor ons vrij. Het kindje moet gauw komen, misschien al deze nacht.
Een herberg waar ik samen met Maria op Hem wacht.

*Nee, geen plekje vrij, je komt ook veel te laat.
Vraag eens bij dat huis wat verder in de straat, wat verder in de straat.*

Nee, nee, we hebben geen plaats, je kunt er niet meer bij, dat zegt de baas.
Nee, nee we hebben geen plaats, helaas (6x)
Nee, nee, we hebben geen plaats, je kunt er niet meer bij, dat zegt de baas.
Nee, nee we hebben geen plaats, helaas (6x)



In de Kijker

December 2018

Beste ouders, leerlingen en andere lezers,

Nee, nee, we hebben geen plaats...

Dat zeggen de mensen tegen Jozef en Maria als zij op zoek zijn naar een plekje voor de nacht.

Geen plaats, ga maar een deurtje verder, wij zitten vol!

Gelukkig was er nog een plekje in een stal, maakte niet uit, ze hadden in ieder geval een plek om uit te rusten.

We kennen het verhaal, die nacht werd Jezus geboren en juist de mensen die niet zo meetelden in de maatschappij kwamen als eerste op bezoek in de stal.

Het verhaal gaat verder, waar er eerst geen plaats was, moesten Jozef, Maria en de kleine Jezus op de vlucht. Het was niet veilig onder het regime van koning Herodes. Op de vlucht dus, naar Egypte dit keer.

We kennen de beelden van de TV en uit de kranten. Mensen op de vlucht, op zoek naar veiligheid. Op zoek naar een nieuw thuis, dat doe je toch niet zomaar...

Mensen op de vlucht, mensen zonder een dak boven hun hoofd, mensen met wensen voor een beter en veiliger leven....

Wat zijn wij toch rijk gezegend!

We hopen en wensen:

- * Een goed kerstfeest voor alle mensen die nergens bijhoren; vluchtelingen, daklozen en zwervers. Wij wensen voor hen dat zij mensen ontmoeten die hen met respect behandelen en naar hen omzien.
- * Een goed kerstfeest voor alle mensen van oost en west, van noord en zuid, voor alle mensen uit alle landen om ons heen. Wij wensen dat iedereen mee zal helpen om de boodschap van kerst waar te maken; Vrede op aarde voor iedereen.
- * Een goed kerstfeest voor alle kinderen die geen thuis hebben. Die op straat leven en voor wie niemand zorgt. Dat kerst voor hen ook een feest mag zijn van warmte.
- * Een goed kerstfeest voor onszelf. Dat we licht mogen geven aan iedereen die we ontmoeten. Niet alleen in deze kerstdagen maar ook nog heel lang erna!



Morgenavond vieren we samen met de kinderen en u het Kerstfeest in de Westerkerk. Ik hoorde dat i.v.m. renovatie van het kerkplein de auto in de wijk geparkeerd moet worden, misschien is de fiets een beter idee! Van harte welkom allemaal, voor u is er wel plaats!

Het kerstfeest begint om 18.30 uur.

Sinterklaas

Wat hebben we weer een heerlijk Sinterklaasfeest gevierd met z'n allen! Het begon al goed, een Piet met hoofdluis. De kinderen zagen het al op de film van Juf Bianca en meester Simon. Nu is hoofdluis voor de kinderen geen onbekend fenomeen, dus hadden zij goede tips voor de Piet: wassen met speciale shampoo! Zou het werken?

Op 5 december stonden we met alle kinderen te wachten op de Sint en zijn Pieten.

En wat een verrassing, Sinterklaas kwam dit keer met de brandweerwagen, was dat even leuk, dat had zelfs de commissie niet bedacht...

Maar de brandweerauto stopte tot verbazing van de kinderen helemaal niet bij onze school, hij reed gewoon maar door! Helemaal de verkeerde kant op.....

Later hoorde we van Sinterklaas dat de TomTom van de brandweerauto kapot was. Gelukkig mocht de Sint toen de bakfiets van Sef lenen en zo kwam alles weer goed!

Onze luizenmoeder kon geen hoofdluis meer ontdekken bij Piet, dankzij de goede tips van de kinderen!

Fijn dat u er was Sinterklaas, fijn dat jullie er waren Pieten, we hopen jullie volgend jaar weer te ontmoeten!

En ook een groot woord van dank aan de OC, bedankt voor al jullie goede zorgen en het meedenken met Sinterklaas v.w.b. de cadeautjes, de kinderen waren er blij mee!

Het is u vast wel opgevallen dat een van de Pieten een prachtig nieuw pak aan had! Daar gaan we Antoinette Blokland nogmaals heel hartelijk voor bedanken! Echt TOP, Antoinette!

Personeel

Ziekte en vervanging

We wensen onze zieke juf Ellen heel veel beterschap. Ook de periode na de kerstvakantie zal zij nog niet aanwezig zijn. Voor de vervanging van groep 8 op vrijdag komt meester Simon een dag vanuit groep 4/5. Geweldig dat dit zo opgelost kon worden Simon! Op vrijdag zien we een oude bekende voor de meesten van u, juf Nel Dijkema! Nel is weer volop aan het genieten van het werken in de groep. We zijn erg blij dat Nel de uitdaging (weer) is aangegaan, tot ons aller plezier!

Afscheid

Per 1 februari gaan we afscheid nemen van Eliza Postma. Eliza heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het Harderwijkse, lekker dicht bij huis! We willen haar van harte feliciteren met haar benoeming, we vinden het jammer dat je gaat Eliza, maar wensen je heel veel werkplezier op de nieuwe school! Gelukkig na de vakantie nog een paar weken op de Margriet.....

En nu, hoor ik u denken.

We kunnen u melden dat we, in samenwerking met de MR, een sollicitatie procedure hebben kunnen afsluiten.

Nog maar *nét* afgesloten, dus aanvangsdata zijn nog niet helemaal duidelijk. We kunnen u in ieder geval melden dat we een meester hebben gevonden. Hij zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de groep staan.

Omdat de ouders van de school waar hij nu werkt nog niet zijn ingelicht, kan ik u nog geen naam geven, de Veluwe is wat dat betreft klein!

Zodra we wat dat betreft groen licht hebben hoort u meer. De benoemingsadviescommissie is bijzonder blij dat we deze kandidaat konden voordragen aan het bestuur.

En gelukkig hoeft Jacobine nog geen afscheid te nemen van haar groep. De afgelopen periode is druk geweest voor Jacobine, 2 dagen voor groep 7 en twee dagen voor groep 6. Maar het is super gegaan Jacobine, mijn (onze) complimenten!

Jacobine zal de groep op woensdag blijven vervangen en ik kan u vertellen dat ze daar veel zin in heeft.



Heeft u misschien al gehoord dat...

- * GertJan en Hannah Kroes gaan verhuizen of eigenlijk al verhuisd zijn? Twee weken heen en weer vanaf Harderwijk is nog te doen, maar langer ook niet...helaas! We zullen jullie missen familie Kroes! Heel veel woonplezier in het nieuwe huis gewenst. We hopen dat Hannah en GertJan snel gewend zullen zijn op de nieuwe school!
- * Na de kerstvakantie mogen Milou, Marit, Boyan en Jaylinn ook naar school, zij komen in groep 1a. In 1b schuiven Sem, Bente, Lieke en Carlijn aan.
Allemaal van harte welkom op de Margriet!
- * We na de vakantie Maud in groep 3 en Nick in groep 4 mogen verwelkomen? Heel veel plezier gewenst op de Margriet!
- * Groep 7 en 8 voor het prachtig bedrag van €3228.22 aan kinderpostzegels verkocht hebben tijdens de Kinderpostzegelactie? Een deel (€807.06) van de opbrengst gaat naar de "Voorleesexpress" bij de plaatselijke bibliotheek. De kinderen mochten uit verschillende doelen kiezen, één daarvan was "Lokaal besteden"
- * Juf Eliza nu in haar nieuwe huis woont? Van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe woning, samen met man en kinders heel veel woonplezier gewenst!
- * U de kinderen nog steeds kunt opgeven voor de cursus "Niet meer samen" voor kinderen van gescheiden ouders? Graag doorgeven aan de organisatie. Zie bericht verderop in deze Kijker.



Een goede start van het nieuwe jaar!

De OC en team nodigen u allen uit om elkaar na de kerstvakantie op 7 januari een goed Nieuwjaar te wensen. U bent welkom van 8.30 uur tot 9.00 uur om onder het genot van koffie of thee even bij te praten na de vakantie.

En dan heeft de oudercommissie nog iets héél leuks in petto voor alle kinderen van de Margriet....houd in ieder geval 11 januari ('s avonds) vrij in je agenda. Zie de uitnodiging in deze Kijker. Leuk OC, ik denk dat alle kinderen jullie inspanningen super waarderen!

Informatieavond en inloopmorgen nieuwe ouders: om door te geven!

Op maandagavond 4 februari 2019 willen we (nieuwe)ouders van harte uitnodigen om een kijkje te komen nemen in onze school. We willen graag laten zien wie we zijn en waar we voor staan!

Op woensdag 6 februari 2019 houden we een inloopmorgen voor deze ouders samen met hun kind(eren). Misschien kent u ouders met een 3-jarige die volgend jaar 4 wordt? Of evt. andere belangstellenden? Wilt u hen op bovenstaande data attenderen?



Informatieavond

Maandag 4 februari 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Inloopmorgen

Woensdag 6 februari 2019 van 9.00 uur tot 12.00 uur

Van harte welkom!

Tot zover de Kijker met het laatste nieuws! We hopen u allemaal te ontmoeten op het kerstfeest morgenavond. En dan, vrijdag om 12.00 uur: vakantie! We wensen u allemaal hele fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2019. Doe voorzichtig met vuurwerk zodat we elkaar, hopelijk gezond na de vakantie weer mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Riet Teunissen

Agenda

Kerstviering	19 december: 18.30 uur Westerkerk.
Kerstvakantie	21 december 12.00 uur t/m 5 januari
Nieuwjaarsinloop	7 januari: 8.30 uur-9.00 uur.
Nieuwjaarsbal voor de kinderen!!	Informatie volgt, zie deze Kijker
Studiedag	21 januari, leerlingen vrij.
Informatieavond nieuwe ouders	4 februari
Open morgen nieuwe ouders en kinderen	6 februari
Kerk en school	10 februari

Afscheid

De nadelen van gebrek aan personeel in onderwijsland zijn bekend en absoluut schrijnend. Voor werkzoekenden is het echter een luxe: banen 'voor het oprapen'. Ook voor mensen die open staan voor een wending in hun carrière zijn er mogelijkheden, met weinig risico's. Dit geldt ook voor mij persoonlijk. Ik ben nu zo'n 18 jaar werkzaam voor de St. VPCO Ermelo en tja, dan kijk je eens om je heen, je babbelt eens wat met deze en gene en voor je het weet ben je in de situatie terechtgekomen dat je denkt "ja, dit is het moment voor mij om te switchen." Zo ben ik tot het besluit gekomen om een baan te aanvaarden in mijn woonplaats, Harderwijk. Dat ging niet eenvoudig, de verantwoordelijkheid voor mijn groep en onze school neem ik vanzelfsprekend serieus. Tegelijkertijd moet ik ook mijn persoonlijk belang en motieven in het oog houden. Met heel veel zin in mijn nieuwe uitdaging neem ik dan vooral ook met heel veel goede herinneringen en geweldige ervaringen afscheid van de Margrietschool. Ik heb me hier prima op mijn plekje gevoeld tussen de fijne collega's, met fijn contact met ouders en met liefde voor de kinderen, vooral 'mijn' kinderen. Ik wil u als ouders bedanken voor het vertrouwen dat ik heb ervaren en voor de fijne samenwerking en gesprekken! Per 1 februari ga ik naar Harderwijk, maar ik ben dankbaar voor mijn tijd op de Margrietschool. Tenslotte ben ik dan ook heel blij dat er zo vlot een nieuwe collega gevonden is, voor het team en vooral voor de groep. Dat maakt het afscheid voor mij een stukje minder lastig! Wilt u mij nog even spreken? Wandel gerust binnen!

Hartelijke groet,
Eliza Postma





Berichtje van de Praatpaal

In januari starten we voor groep 3 en 4 de cursus voor kinderen van gescheiden ouders "Niet Meer Samen". We komen 6 keer bij elkaar op woensdagmiddag van kwart over 12 tot 2 uur. Daarnaast is er nog een avond voor de ouders. U kunt uw kind opgeven tot 10 december bij de leerkracht van uw kind, of een mail naar dehaanrita@hotmail.com

Dan krijgt u een aanmeldingsformulier en

meer informatie.

Louke Vellenga en Rita de Haan.

Wat doen wij als Praatpaal?

Soms zijn er dingen waar je met niemand over kan praten. Je blijft er maar aan denken en je komt er niet uit. Dan zou het best fijn zijn als er iemand is die naar je luistert. Wat kunnen wij voor uw kind doen?

- luisteren
- met uw kind praten
- proberen samen een oplossing te vinden.

De kinderen en tieners worden pastoraal begeleid, zowel individueel als in groepsverband bijvoorbeeld bij rouw en echtscheiding.

De medewerkers van de Praatpaal zijn vrijwilligers met een open hart voor kinderen en tieners. De meeste medewerkers hebben een cursus kind- en tienerpastoraat gevolgd. Daarnaast hebben diverse medewerkers vanuit hun professie ervaring in het werken met kinderen en tieners. Voor contact kunt u bellen naar 0655920988 of mailen naar contact@praatpaalermelo.nl



Thema
Anders dan anders

jongeren op
gezond gewicht

Ermelo



heel
ermelo
beweegt

Vrijdag 4 januari

Van 10.00 tot 16.30 uur

Wat is er te doen?

- Clinics: o.a. schermen en turnen
- Workshop Gezondtussend'oreen
- Gave spellen!

Buurtsport festijn

2-12 jaar

Let op!
Dit keer is het in de Triade



Sportcentrum Triade | Amanietlaan 9 | 3852 ZX Ermelo

Volg ons ook op

 @HeelErmeloBeweegt

 @ErmeloBeweegt

 @HeelErmeloBeweegt



Fijne vakantie allemaal!!